

Hans van der Beek Schuim

Wat 35 jaar Eye Care Foundation

Waar Prins Clausfonds, Herengracht

Wie Gerard Smit, Peter de Boer, Thijs van Praag, Wouter Oomen, Fariba Derakhshani, Sybren Kalkman, Maaïke van Veen

Wanneer woensdag 28 augustus, 16.30 tot 18.30 uur

Drank en spijs YYYYY

Sfeer YYYYY

Hans zag alleen maar lieve mensen



Proost op goede bedoelingen

Wat ook heel belangrijk is in de ontwikkelings-samenwerking: spreek mét mensen, en niet óver mensen. En waar je in de humanitaire communicatie heel erg voor moet waken: al te veel positiviteit. Zo van: ze zijn daar wel allemaal arm, maar ze zijn wel heel warm, als mens. Wees ook spaarzaam met beelden van al te uitbundig blijde kinderen. Pas op voor dat stereotype. Dat zit nu eenmaal diep in onze koloniale geschiedenis.

Ik ben bij de Stichting Eye Care Foundation. Die viert haar 35-jarig bestaan en dat doen ze met een jubileumboek en enkele lezingen. Wouter Oomen vertelt net over de valkuilen in de communicatie van goede doelen.

Niet te positief dus, maar zeker ook niet te negatief. Het beeld van 'o wat zijn ze zielig' kan snel omslaan in 'ze zijn toch niet meer te helpen'.

Een vraag uit de zaal, gevuld met

grijzende donateurs: hoe kijken ze er in die landen zelf naar?

Oomen moet erkennen: "Je hoort wel eens, uit Kenia bijvoorbeeld: *no white saviors.*"

Die valt toch niet helemaal lekker in deze zaal met goedwillende donateurs. "We hebben toch ook heel veel goed gebracht," zegt iemand, en dan volgt een opsomming – educatie, infrastructuur, mondigheid – die begint te lijken op de klassieke Monty Pythonscène: *what have the Romans ever done for us!?*

Oomen maakt er korte metten mee. "Goede bedoelingen zijn geen argument." Want dan is geen zelfkritiek meer mogelijk, of nodig.

Best een eyeopener op een donateursborrel.

Ook hoor ik de fraaie ontstaans-geschiedenis van Eye Care. Tandarts Gerard Smit was in Nepal om bergen te beklimmen. Uit liefde voor zijn vak liep hij in Kathmandu een praktijk van oogartsen binnen. Er bleken drie collega's in heel Nepal te zijn, een land van 18 miljoen inwoners.

"Als ik kan helpen, graag," zei Smit. Dat was in mei 1984. Daarna ging het snel, via de Lionsclub in Haarlem. Ook in die tijd was de gouden regel: zoek BN'ers. Het werden er een stuk of acht, onder anderen Albert Heijn, burgemeester Polak, minister Luns en Mies Bouwman.

En een puzzelactie in de *Libelle*. Een marathonpuzzel zelfs van tien weken. Abonnees konden een vergiet of een hele keuken winnen, maar ze moesten wel extra postzegels bijplakken, ze mochten zelf weten hoeveel.

Toen de actie een miljoen gulden had opgebracht, moesten ze wel een stichting beginnen.

Inmiddels levert Eye Care oogzorg in Nepal, Laos, Cambodja, Vietnam, Tanzania, Rwanda en Zambia. De afgelopen 35 jaar zijn we alleen al een half miljoen staaroperaties verder, en de bouw van enkele ziekenhuizen.

Daar fleurt een mens van op.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl





Piet Arp, auteur jubileumboek, met founding father **Peter de Boer**. Een tweede eerste exemplaar is uren eerder in Pokhara (Nepal) uitgereikt aan een lokale arts.



Tandarts/medeoprichter **Gerard Smit**: "Het moest geen medisch toerisme worden." Met data-analist **Karel ter Kuile**.



Wouter Oomen (Stichting ID Leaks): "*The road to hell is paved with good intentions.*" Met **Fariba Derakhshani** (Prins Claus Awards).



Oud vicevoorzitter **Wouter Meijer**: "Oogzorg zorgt voor meer plezier in het leven, maar remobiliseert ook de arbeidsmarkt." Met partner **Anneke Meijer-Weststeijn**.



Voorzitter **Thijs van Praag**: "35 jaar was niet genoeg voor alle problemen. Geeft u ons alsjeblieft een beetje extra tijd." Met vrijwilliger **Adelaide Nikuzwe** en haar nicht **Claudine Uwimana**.



Fondsenwerver **Maaïke van Veen** met donateur **Wensley Wallé** en **Sybren Kalkman**, schrijver/accountant/donateur. "En ik ga mee op reis naar projectlanden. Dat is het toerisme ver voorbij."